

**Επετειακή Πανηγυρική Εκδήλωση για την 28<sup>η</sup> Οκτωβρίου  
24.10.2021**

**Χαιρετισμός Προέδρου ΕΜΣ**

Με εύλογη και δικαιολογημένη περηφάνια αλλά και σεβασμό προς την Εκκλησία, η Θεσσαλονίκη συνεορτάζει τη μνήμη του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, την Απελευθέρωση της πόλης μας κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου το 1912 και την 28η Οκτωβρίου 1940, σημαντικότετους σταθμούς στην ιστορία του νεότερου Ελληνισμού.

Δυστυχώς, η συνέχιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 δεν επιτρέπει ακόμη τη διαζώσης απόδοση της οφειλόμενης τιμής στους προγόνους μας, παρά μονάχα τη διαδικτυακή μας επικοινωνία. Εύχομαι και πιστεύω σύντομα την επιστροφή στην κανονικότητα.

Είναι αλήθεια, ότι η μακρά πολεμική ιστορία του Έθνους μας που επιβάλετε από σκοπούς απελευθερωτικούς, αμυντικούς ή εκπολιτιστικούς έχει προσφέρει ύψιστα παραδείγματα φιλοπατρίας, πολιτισμού, ηρωισμού και αυτοθυσίας σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Με πράξεις και γράμματα που έμειναν ανεξίτηλα στον χρόνο, οι νεότερες γενιές όλου του κόσμου θα διδάσκονται από το υψηλό φρόνημα των Ελλήνων ότι για χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερα πέτυχαν την επιβίωση της φυλής. Ενώ παράλληλα, οι μεγάλες στιγμές του ελληνικού Γένους, οι μεγάλες του εξάρσεις έδωσαν διδάγματα στους λαούς, τόσα και τέτοια, τα οποία ξεπερνούν το μέτρο της υλικής και ποσοτικής τους δύναμης και αντοχής, κατατάσσοντάς τα δικαιωματικά στους θρύλους.

Είναι ωραίο λοιπόν και πρόπον να εορτάζουμε τα μεγάλα ορόσημα της ιστορίας μας, όταν η μικρή Ελλάδα προέταξε τα στήθη των ηρωικών παιδιών της στο διάβα των καταλυτών της Ελευθερίας. Οφείλουμε να αφιερώσουμε αυτές τις επετείους σε σκέψη, περισυλλογή και ανανέωση της πίστης μας στην Ελευθερία και στην Πατρίδα.

Ιδιαίτερα φέτος, που τιμούμε παράλληλα και τη συμπλήρωση δύο αιώνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, όταν το ελληνικό Έθνος έδωσε σε όλο τον Ελληνισμό παραδείγματα πίστης στις μεγάλες αξίες της ελευθερίας και της θυσίας για την Πατρίδα.

Καταλήγοντας, οι σημερινές επετειακές εορτές για την πόλη μας είναι προορισμένες για προσευχή και αναμνήσεις θυσιών, με την προτροπή να κρατήσουμε θαλερά και ζωντανά την αφοσίωση, το καθήκον στην ενότητα του Έθνους μας και στα ελληνικά ιδεώδη.